

## Lone Kristine Holt (f. Abelone Kristine Jensen Holt 02/03/1910 - 07/09/2003)



Lone - indtil 1969 Abelone<sup>1</sup>, efter mormoderen - er født i Taulov (Bjerregård). Efter skoletiden var hun først i huset ved to forskellige præstefamilier, derefter på Haslev Højskole, inden hun ca. 1933 begyndte som sygeplejeelev på Kolding sygehus. Det var i den periode, hun traf Vilhelm Larsen, som var opvokset og boede i Kolding. De blev forlovet samme dag som Lillebæltsbroen blev indviet, den 14. maj 1935. Da Lone var færdigguddannet, blev de gift i Taulov 07/08/1936. Hun opgav derefter sit erhverv som sygeplejerske, men genoptog det senere i Aarhus.

I familien blev Lone altid kaldt *Dinne*, et kælenavn, hun havde fået helt fra barn - formentlig fra hendes mellemnavn Kristine. Jeg husker ikke at hun hed andet end Dinne før nyere tid, hvor hun besluttede at det alene skulle være Lone.

**Vilhelm Larsen** blev født 08/08/1913 i Kolding, søn af overportør Jens Larsen og hustru Marie Larsen. Iflg. kirkebogen var hans stilling fabrikant, bopælen ("familie") Vesterbrogade 1, Kolding.<sup>2</sup> Efter skolen kom han i lære som manufakturhandler, var derefter repræsentant i nogle år, indtil han etablerede sig som selvstændig.

Jeg husker ham som en flot mand, charmerende, udadvendt, sjov og spontan af væsen - ikke en type, der kryber langs husmurene. Han var generøs med gaver og chokolade til børnene, når han var på besøg. Men måske lovlig meget 'verdensmand' til de gamle på Bjerregård. I hvert fald fortalte min far at de havde siddet og drøftet Vilhelms forlovelse med Lone inde i stuen - uden at vide, han stod uden for døren og lyttede med. Pludselig svingede han den op og proklamerede: "*Jamen, jeg elsker Dinne!*" - Om det her og nu gjorde sagen bedre, tvivler jeg på, men på den anden side var de

---

<sup>1</sup> Iflg. kirkebogen for Taulov 1906-1912, opslag 52: Abelone Kristine Jensen Holt, født 02/03/1910, Taulov sogn, Skjærbæk Mark. Forældre: "Gårdejer Lorents Jensen Holt og Hustru Kirsten Jensen (33 år)". Døbt 27/03/1910 i Taulov kirke. Faddere: "Lærer Sølvsteen og Hustru Karen af Holstebro, Faderen og Pige Ingeborg Jensen Holt af Skjærbæk Mark". Yderst til højre er der noteret navneforandring 26/06/1969 i Århus Stift til "Lone Kristine Holt".

<sup>2</sup> Iflg. kirkebogen (ao 151.12)

dybt imponeret over at man kunne gøre sådan, det gik tydeligt igen, når min far fortalte om episoden. Og Vilhelm fik det jo som han ville.



Vilhelm (u.å.)

Jeg har senere tænkt, at det var Vilhelms kristne sindelag, de var betænkelige ved, for alt blev målt med den målestok. Men det var ikke tilfældet. Lone og Vilhelm gik da også begge i kirke om søndagen, og da de boede i Haderslev sørgede Vilhelm for at der blev bygget et missionshus. Senere, i hans mange år som sælger og repræsentant, gik han i den lokale kirke stort set hver søndag. Få har hørt så mange præster prædike som Vilhelm.

Tove Holt Larsen (15/02/39 - 30/09/1941)

### Fra Kolding til Haderslev

Efter at Lone og Vilhelm var blevet gift, flyttede de ind i "Fiona", Strandvejen 2 i Kolding. Her er Kirsten født 25/06/1937 (Sct. Nikolaj sogn). Derefter Tove 15/02/1939, som døde kun 2½ år efter af skarlagensfeber - før man havde penicillin.

Vinteren 1939/40 flyttede familien til Ryes Møllevej i Haderslev, hvor Vilhelm etablerede en engrosvirksomhed, som solgte metervarer; derefter udvidede han med manufakturhandel (detail) i byen. I 1947 flyttede familien til Hiort Lorezensvej, hvor de var til 1954. I de år, Lone og Vilhelm boede i Haderslev, var hele 3 af Lones søskende: Bodil (f. 1910), Martha (f. 1919) og Johannes (f. 1924) også i byen - og de var jævnlige gæster i hjemmet. Bodil var sygeplejerske på amtssygehuset og var der helt op til 1950, hvor hun blev gift med Knud, Martha under uddannelse som sygeplejerske ved Haderslev Bys Sygehus (1941-1945) og Johannes studerede ved Haderslev seminarium (1944-1947). Både Johannes og Bodil lærte deres kommende ægtefæller at kende mens de var i Haderslev. Knud er næppe kommet i hjemmet, for Bodil var diakonisse og kunne ikke have kærester.



Lone og Vilhelm købte sommerhuset "Glant" i Kelstrup strand ved Lillebælt, få kilometer sydvest for Haderslev. Her er de med Kirsten og Tove sommeren 1941



Vilhelms forretning gik strygende op igennem 1940'erne, og alt tegnede godt. Højden var da han videresolgte en hel jernbanevogn fuld af tekstiler til Finland. I denne periode udførte han også sit stunt som *gate-crasher* ved kong Christian X's begravelse. Kongen var død den 20. april 1947, og bisættelsen skulle foregå i Roskilde domkirke. Der var dårligt plads til hele landets elite og ingen billetter. Men Vilhelm ville med. Han iførte sig kjole og hvidt plus hvide handsker og tog til Roskilde og vandrede sammen med de øvrige ind i domkirken, uden at blive antastet.

Men sidst i 40'erne gik det galt. Direktøren for Haderslev Bank hoppede i havnen, afløseren opsagde Vilhelms lån med en uges varsel. - For at beskytte kronen blev importen reguleret af *Direktoratet for Vareforsyning*. Når Vilhelm ønskede at købe sine tekstiler i udlandet, måtte han deponere et beløb svarende til prisen, dvs. reelt udrede det dobbelte, hvad der nødvendiggjorde en stor kassekredit i banken. Selv om forretningen i sig selv var sund, kunne han ikke på kort tid indfri sin gæld - og gik konkurs. Vilhelm fortsætter dog i branchen, nu som omrejsende repræsentant. I 1954 købte familien en villa i Aarhus, hvor Lone blev ansat som sygeplejerske ved Fødselsstiftelsen. Men Vilhelms rejsevirkosomhed er med til at slide på forholdet, og i 1957 blev de separeret.



Fra Jyllandsposten da Lone fyldte 60

Efter flere år ved Fødselsstiftelsen blev Lone sygeplejerske på Århus Kommunehospitals neurologiske afdeling. En overgang midt i 60'erne var hun på Forsorgshjemmet i Vester Allé 5. Lone var meget vellidt hvor hun end arbejdede både blandt patienter og personale. Udenfor arbejdstiden var hun aktiv i flere foreninger. Og hun gjorde alt hvad hun kunne for sine børn med de midler, hun havde. Sommerferierejser sørgede hun også for at de fik.

Hun døde den 7. sept. 2003. Hendes urne er nedsat på Vestre Kirkegård i Aarhus.



Lone 2002

Lones efterkommere, se: <http://holt.dk/lorents-holt-og-efterslaegt/lone-kristine-holt/>

---

*Af Paul Holt, 2019*