

Johannes Holt (09/09/1924 – 06/06/1984)¹



Johannes blev født på Bjerregård i Taulov som den yngste i søskendeflokken. Sikkert en overraskelse for hans forældre, som næppe troede, der ville komme flere. Han blev døbt i Taulov Kirke og storesøster Bodil holdt ham over dåben som gudmor.

Mens storebrødrene Jens og Peter lagde an til at blive landmænd, var det tidligt klart, at den vej skulle Johannes ikke gå. Han kom derfor efter landsbyskolen til realskolen i Kolding. Muligvis har Ane og Lorents håbet på endnu en præst i familien! Men denne overgang var ikke så let. Johannes fik dog realeksamen og forberedte sig herefter til præliminæreksamen på Haderslev Seminarium. Han afsluttede læreruddannelsen 23 år gammel i 1947, hvor han samtidig blev ringforlovet med Johanne, som han havde gået i klasse med på seminariet. De to nyforlovede måtte tage årsvikariater fra 1947-1948: Johannes i Ringe, Johanne i Esbjerg.

Johanne Holt, f. Lorentzen (07/09/1923 - 09/04/1992) var datter af murermester *Carl Lorentzen* og *Eline Dorthea Lorentzen f. Christensen*, Vejle. Johanne - som i familien altid har været kaldt Hanne - tog en kontoruddannelse efter sin realeksamen, men fandt ud af at kontorarbejde forekom hende utrolig kedeligt. I stedet ville hun nu forsøge sig med en læreruddannelse i Haderslev - hvor hun altså kom i klasse med Johannes. Det var dog først i 4. klasse, deres forhold udviklede sig til forlovelse. Johanne beskrev selv seminarieårene som det bedste og sjoveste, hun havde oplevet.

¹ Tak til Ane Dorthe (Johannes' datter) for at have bidraget med tekst til dette afsnit

Haderslev

I Haderslev sås Johannes jævnligt med tre af sine storesøstre, der samtidig boede i byen: Lone med sin mand Wilhelm og deres børn, Bodil, der var sygeplejerske på amtssygehuset og Martha, der var sygeplejerske ved Haderslev Bys Sygehus. Han måtte låne til studierne, boede på et meget lille lejet værelse og spiste på pensionat. De andre har hjulpet ham ikke bare med selskab, men bespist ham i ny og nær, og de har haft en base på Ryes Møllevej hos Lone og Wilhelm. Dorthe arvede fra sin far bogværket *Religiøs malerkunst i Danmark*, som han fik af Bodil (sandsynligvis en eksamensgave) med følgende dedikation: "*Disse bøger som Tak for en fælles Tid i Haderslev - for mange gode Stunder og Minder 1/6 43 - 1/6 47. Bjerregaard d. 9/6 din Bodil*".

Både Johannes og Johanne cyklede frem og tilbage mellem deres hjem og Haderslev - i hvert fald i sommerhalvåret. Hver lørdag og søndag. Johanne cyklede selv det sidste stykke fra Taulov til Vejle. Hjemme i Taulov fik Johannes en pakke mad med tilbage, - af breve fra Ane fremgår det at hun senere sendte pakker fx når de havde slagtet, helt op til omkring 1950, da de boede i Ikast.

1. juli 1948 blev de viet i Kølkær Kirke af storebror Jens (min far). Brylluppet foregik "i stilhed", der var ikke andre end Jens og Thora (min mor) og noget personale i kirken. Dorthe fortæller at de ikke ønskede at holde et traditionelt bryllup fordi Johanne ikke kom fra et hjem, der var indremissionsk, og at de ikke havde ret mange penge eller ønskede at nogen skulle bekoste en fest i den anledning. Lorents og Ane var utvivlsomt skuffede over at Johannes ikke havde valgt en kone, der var 'omvendt'. Men Johanne følte sig altid accepteret af sin svigermor, som hun ikke opfattede som fordømmende. Hun lærte dårligt nok Lorents at kende, da han allerede døde marts 1949.



Bryllupsfoto af Johanne og Johannes

Begge havde nu arbejde på skolen i Ikast, hvor de nåede at bo i 3 år. Den 1. april 1949 blev de forældre til *Ane Dorthe*. I 1951 flyttede de til Måløv, hvor *Karl Ole* blev født - 31. maj 1952. De underviste begge på Skovlunde Skole. Senere byttede de deres 2-værelses lejlighed i Måløv ud med en 2½ værelses i Ballerups sociale byggeri.

Johannes savnede lige fra årene i Ikast at kunne dyrke sine egne grøntsager. Hans baggrund som landmandssøn fornægtede sig aldrig. Derfor havde han altid en kolonihave, både i Ikast og i Ballerup. Havearbejdet var hans mentale afkobling.

Middelfart

Ønsket om at vende hjem til Jylland meldte sig. Johannes og Johanne søgte stilling ved Vestre Skole i Middelfart, og dér var de fra 1955. Det var tæt på familien og rødderne i henholdsvis Vejle, hvor Johannes mor boede i huset på Jagtvej, og Taulov og Sønderskov med familierne dér. Og nu var det deres eget hus og grund, velbeliggende på adressen Skovbrynet 3. Første sommer med kartofler og jordbær fra helt egen have var en stor lykke.

Tilværelsen for Johanne og Johannes blev et tæt parløb, både i arbejdet og privat. Arbejdsmæssigt fulgte Johannes hele tiden med udviklingen og havde stor trang til fornyelse, så han blev sideløbende med lærergerningen erhvervskonsulent. Det vil sige, han styrede erhvervsvejledningen for Middelfart kommunes skoler. Johanne specialiserede sig i børn med særlige (læse-) vanskeligheder. Dengang hed det hjælpeklasser. Og særundervisning. De var begge meget optaget af pædagogiske udfordringer, og der var megen skolesnak i hjemmet i Skovbrynet, hvor mange kollegaer kom i huset. Ofte til en kop aftenkaffe og en snak.

I vinteren 1970 følte Johanne, at noget var galt. Hun mente, hun måske havde en knude i maven. Et besøg hos lægen afslørede en graviditet, som resulterede i Karstens ankomst den 22. juni 1970. Johanne var 47 år gammel, så det var en overraskelse og omvæltning for de to. Ane Dorthe var allerede flyttet hjemmefra. Karl Ole gik i 2.g – og fik altså også en lillebror at se til.

Der var en stor sorg for hele familien da Johannes døde i 1984, kun 59 år gammel. Karsten var netop blevet konfirmeret, og tabet var i særdeleshed stort for ham og Johanne. Alle os, der kendte ham, husker hans nærvær, hans åbne ansigt, der lyste op når man så ham i øjnene - og den smittende humor, der ikke lod nogen i tvivl om arven fra hans mors slægt i Sønderskov.

Desværre døde også Johanne for tidligt, syv år senere - af en kræftsygdom. Karsten var 21 år gammel helt uden forældre. Ane Dorthe skrev så smukt om sine forældre: "*Johanne og Johannes Holt. Ligeså ens deres navne var, ligeså forbundne var de*".

Johannes' børn/efterkommere, se: <http://holt.dk/lorents-holt-og-efterslaegt/johannes-holt/>

Af Paul Holt, 2015, rev. 2019